



Kunstkring Lazernij vzw

Inge Aerst:

Kunstvorm: schilderen op zijde.

Opleiding:

In de jaren '80, toen het zijdeschilderen enorm populair was, werd ook ik gegrepen door de schoonheid van de zijde. Zijdeschilderen is immers kleurrijk, ontspannend en rustgevend. Diverse cursussen in de Kunstkring Lazernij vzw en daarbuiten zorgden ervoor dat ik langzamerhand zin kreeg om mijn kennis door te geven aan geïnteresseerde collega's en kennissen.

Mijn visie:

En weet: een creatie kan 'nooit mislukken', want als je je verwachtingspatroon aanpast, ben je nooit teleurgesteld en ben je beter in staat met een volgend werk dichterbij je beoogde doel te komen.